

Beste kinderen,

Mijn naam is Teun en ik werk in de tuinoploeg van Beeldentuin Hazart in Soest. Zijn jullie daar wel eens geweest? Het is een heel mooie en grote tuin met bomen, planten, dieren en ook met beelden! Daarom heet de tuin natuurlijk ook 'Beeldentuin'.

Ik werk heel vaak in de tuin. Ik maai het gras, snoei de bomen, haal het onkruid weg en geef de planten water. Er is altijd genoeg te doen.

Als ik tussendoor even wil uitrusten, dan kijk ik vaak naar de beelden die in onze tuin staan. Die beelden zijn gemaakt door beeldhouwers. De meeste beelden vind ik heel mooi!

Ik zou het leuk vinden als jullie een keer lang komen in de Beeldentuin. Dan laat ik jullie de tuin zien en de beelden natuurlijk. En als jullie er dan toch zijn, dan wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb jullie hulp ergens bij nodig! Waarvoor, dat leg ik wel uit als jullie er zijn.

Tot gauw, ik hou uit naar
jullie komst!

Groene groet, Teun

