

Beste kinderen,

Wat fijn dat jullie laatst naar de  
Beeldentuin zijn gekomen!

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de  
prachtige dierenbeeldjes die jullie hebben gemaakt.

Ik ben er heel blij mee. Als ik even pauze  
heb tussen het tuinieren door, dan ga ik altijd  
even naar jullie beeldjes kijken.

Als je zin hebt, kom dan gerust nog eens een  
andere keer langs in de Beeldentuin. Dat  
vind ik altijd heel gezellig.

Wie weet tot ziens!

Hartelijke groeten van,

Tenn

