

Beste kinderen,

Heel erg bedankt voor de tekeningen die jullie mij hebben gestuurd!

Ik vind ze heel mooi en ik ben er heel blij mee.

Ik zal de tekeningen binnenkort gaan ophangen in de kerk, zodat iedereen ze kan zien.

Kom zelf ook nog maar eens in de kerk kijken als je zin hebt. Dat zou gezellig zijn!

Wie weet tot ziens!

Hartelijke groeten van

Ko de Koster