

De weg van Roos

Mijn weg naar school



Dit is het paadje achter ons huis. Best smal, we moeten naast elkaar lopen,



Over de parkeerplaats, even goed uitkijken voor de auto's



De kleine speeltuin, na school kan ik daar spelen



In deze straat wonen de opa en oma van Robert.

Daar:



Daarnaast is de trampoline van Fiene.
Zij heeft wel een enge hond.

Aan deze boom scherpt onze kat haar nagels.

Zo:





Even kijken of de eenden er zijn.





Even een kunstje doen.

Zo:



Of zo:





Het laatste stuk van de weg.
Mijn kleine zusje gaat hier altijd rennen.



Het hek van de school



en het speelplein

