



Beste kinderen,

Mijn naam is Judith, ik ben boerin en heb samen met mijn man boerderij De Elihoeve. Misschien ben je daar wel eens geweest of ben je er langs gewandeld. Het is een mooie boerderij en we hebben er een heleboel koeien.

Willen jullie binnenkort een keer langskomen op boerderij? Dan kan ik jullie ook een rondleiding geven. En als jullie er dan toch zijn, wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb namelijk een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om dat probleem op te lossen. Ik denk dat dat wel gaat lukken!

Als jullie er zijn, leg ik jullie wel uit wat er aan de hand is.

Tot gauw!

Hartelijke groeten van Judith