

Beste kinderen,

Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Landgoed Maarsbergen. Op het landgoed staat een oud kasteel en veel oude gebouwen. Er leven veel dieren. De wilde dieren, zoals reeën en de vossen leven in het bos. Maar er zijn ook huisdieren: paarden, kippen, bokken, konijnen, honden, pauwen, een ezel en een varken.

Op het landgoed wonen en werken leuke mensen. Kors en Peter zijn boswachters, Jacco en Jan Willem zorgen voor het onderhoud van de tuin, het bos en de gebouwen. Zoon Aert werkt dit jaar ook mee op het landgoed en tenslotte hebben we de huisbewaarder, Dick.

Graag willen wij jullie uitnodigen om een keer naar het landgoed te komen, omdat we een probleem hebben waar we niet goed uitkomen. Wij denken dat jullie ons daarbij kunnen helpen. Als jullie komen, laten we meteen het landgoed zien.

Hopelijk tot gauw!

Willemina de eigenaresse