



Beste kinderen,

Mijn naam is José, ik ben boerin en heb samen met mijn man melkveebedrijf met kaasmakerij Van Rossum. Misschien ben je daar wel eens geweest of ben je er langs gewandeld. Het is een mooie boerderij en we hebben er een heleboel koeien.

Ik vind het leuk om op de boerderij te werken. Ik verzorg de koeien, maak zelf kaas, en ik geef ook rondleidingen als er bezoekers komen.

Willen jullie binnenkort een keer langskomen op boerderij? Dan kan ik jullie ook een rondleiding geven. En als jullie er dan toch zijn, wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb namelijk een probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om dat probleem op te lossen. Ik denk dat dat wel gaat lukken! Als jullie er zijn, leg ik jullie wel uit wat er aan de hand is.

Tot gauw!

Hartelijke groeten van José