



Beste kinderen,

Heel erg bedankt voor jullie mooie kunstwerken. Ik ben er heel blij mee! Ik heb de tekeningen in een multomap gedaan, zodat de boer ze 's avonds na het eten rustig kan bekijken. Hij heeft bij de tekeningen ook de namen van de koeien gezet.

Gisteren zag ik hem glimlachen terwijl hij door de map bladerde. Hij riep mij, liet mij de tekeningen zien en begon spontaan verhalen te vertellen over de ondeugende Berta, over die ene keer met Doortje en over die altijd gekke Marie. Wij hebben een superavond gehad!

Ik vond het trouwens heel gezellig dat jullie langs zijn gekomen. Wie weet zien we elkaar nog eens een andere keer op boerderij Van Rossum!

Hartelijke groeten van boerin José