

*Beste kinderen,*

*Mijn naam is Bart en ik werk op het Gemeentehuis van Woudenberg. Misschien ben je daar wel eens langs gelopen of gefietst. Of misschien ben je er zelfs wel eens binnen geweest. Het is een mooi oud gebouw.*

*In het Gemeentehuis werk ik in het archief. Een archief is eigenlijk een soort boekenkast, vol met boeken, belangrijke papieren en oude foto's. In de boeken van ons archief staat alles wat je maar weten wilt over de geschiedenis van Woudenberg.*

*Nu hebben jullie thuis misschien ook wel een boekenkast staan. Maar het archief waarin ik werk is veel en véél groter! Wel duizend keer zo groot als de boekenkast bij jullie thuis! Het is natuurlijk soms best moeilijk om in zo'n enorme grote boekenkast precies het boek te vinden dat je nodig hebt. Daarom help ik de mensen bij het zoeken naar boeken. Dat is mijn werk.*

*Natuurlijk zit ik ook zelf wel eens te snuffelen in al die boeken. En nu is het zo dat ik daar heel bijzondere dingen heb gelezen. Geheime dingen. Dingen die bijna niemand weet. Dingen die te maken hebben met...*

*Nou ja, het wordt een beetje te ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen in deze brief. Ik kan die geheime dingen beter een keer aan jullie laten zien.*

*Dus ik wilde vragen of jullie binnenkort langs willen komen op het Gemeentehuis. Dan kan ik jullie vertellen wat voor geheimen ik allemaal heb ontdekt.*

*Als jullie er dan toch zijn, wil ik jullie ook iets vragen. Ik heb namelijk een plan. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Hoe dat precies zit, dat leg ik wel uit als jullie er zijn.*

*Ik kijk uit naar jullie komst.  
Tot gauw!*

*Hartelijke groet,  
Bart*